

November 2009  
Nummer 13

# Nieuwsbrief



## Loslaten

## Overhandiging barbeque

## Onderhoudswerkzaamheden

## Logeerkamer

## Legionella

## Werken op Tamarisk door de ogen van een jong "oudje".

## Wat hebben we met uw Giften gedaan

**COOPERATIE  
TAMARISK UA**  
Secretariaat:  
mw. I. van Essen  
Punter 2  
9801 MJ Zuidhorn  
0594 507791  
Inschrijfnummer  
K.v.K. 04067579

Email:  
woongroep-tamarisk  
@hetnet.nl

Website:  
www.woongroep-  
tamarisk.nl

Contactadres  
fondswerving  
fam. Assies  
van Panhuyslaan 30  
9351 CH Leek

ING reknr: 8592145  
t.n.v. Coöperatie  
Tamarisk UA  
van Panhuyslaan 30  
9351 CH Leek



## Loslaten

Tamarisk is gestart. Onze kinderen hebben een eigen woonplek. En nu moeten we er aan wennen dat we onze kinderen loslaten Sprank levert de zorg voor onze bewoners en eind mei 2009 heeft Sprank een avond georganiseerd voor ouders en leiding over loslaten.

Dankbaar zijn we dat we deze avond samen mogen beginnen met gebed en ons afhankelijk weten van onze Hemelse Vader.

Vanuit deze verbondenheid zijn we samen over dit onderwerp in gesprek gegaan. Hoe kun jij je kind loslaten, welke gevoelens kom je dan tegen.

Durf jij je kind aan de leiding toe te vertrouwen, hoe zie je de leiding, maar ook hoe gaat de leiding om met ouders. Wij zijn met elkaar open in gesprek geweest en hebben zo elkaars denken daarover afgetast.

Wat is het goed om elkaar op deze positieve manier te leren kennen.



## Overhandiging barbeque

Op 30 april tijdens de Koninginnemarkt in Zuidhorn was de **Lionsclub Westerkwartier** druk in de weer met de verkoop van broodjes. De opbrengst was bestemd voor de aanschaf van een barbecue voor Tamarisk. Op de foto kunt u zien dat Lammert van 't Riet, Henk Priet en Cor van der Veen de barbecue overhandigden aan bewoners en personeel van Tamarisk. Wat hebben ze er veel gebruik van gemaakt deze zomer. Dank je wel Lionsclub Westerkwartier.

## Onderhoudswerkzaamheden.

We zijn dit jaar bezig geweest met diverse werkzaamheden binnen Tamarisk. Ook zijn er diverse tuinwerkzaamheden verricht door de ouders. We hebben klussendagen ingesteld om zoveel mogelijk zelf te kunnen doen om de kosten te drukken.

## Logeerkamer

De logeerkamer is ingericht, zodat er een mogelijkheid is voor ouders of familieleden om te blijven slapen.

Er is al gebruik van gemaakt door een vriendin van Margreet.

Geweldig dat ze op deze manier weer even dicht bij elkaar kunnen zijn.

Jesse geniet van zijn schommel

Johan de Groot vertelt over zijn ervaringen als leiding:

### **Werken op Tamarisk door de ogen van een jong "oudje".**

Ik zal mij eerst even voorstellen.

Ik ben Johan de Groot, getrouwd met Hetty en we hebben samen vier zonen en een dochter.

Maar nu Tamarisk! Het is juni 2008. Ik heb een sollicitatiegesprek gehad in Bedum naar de functie van begeleider in de nieuwe woonvoorziening Tamarisk in Zuidhorn. Op dat moment ben ik bijna 27 jaar werkzaam in Bedum, ook voor Sprank.

Eerst in de Burcht, de laatste 6 jaar op de locatie Steenuil. Maar toch, toen ik solliciteerde voor de functie in Tamarisk heb ik dat weloverwogen en voor de volle 100% gedaan.....! Ik had het gevoel dat het goed was om iets anders te gaan doen, een nieuwe uitdaging, een nieuw team. Nu het er op aan komt zit ik toch een beetje met dubbele gevoelens. Je moet wat los gaan laten en je gaat een onzekere toekomst tegemoet. Maar gelukkig....dankbaarheid en blijdschap overheersen! Wat mooi dat ze mij daar willen hebben! Ik met mijn lange carrière ben toch echt de jongste niet meer, zeker in de ogen van jonge collega's..... Aan de andere kant, ik kan wel iets met mijn ervaring doen. Drie maanden later begint het team van Tamarisk met kennismaken, inwerken, ouders en bewoners leren kennen. En op 4 november 2008 begint voor mij het echte werk: de bewoners waar ik persoonlijk begeleider van wordt komen in Tamarisk wonen! Wat een mooi moment voor deze bewoners, voor hun ouders, voor ons als team! In de periode van kennismaken en inwerken kom ik onder de indruk van de activiteiten van de ouders van de bewoners. Al zoveel jaren hebben zij zich keihard ingezet om Tamarisk van de grond te krijgen. Hun inzet is beloond met een woonvorm die er mag zijn! Als begeleider ben ik er trots op hier te mogen werken. Wat een prachtig gebouw en wat een luxe! Bij de kennismaking met het team mocht iedereen het één en ander over zichzelf vertellen. Ik heb toen aangegeven aan de collega's dat niet alleen zij nieuw zijn, ook ik met mijn ervaring. Deze groep bewoners is zo anders als ik gewend was en dat geeft voor mij ook weer een nieuwe uitdaging. Nu we een jaar met elkaar als team werken voor Tamarisk, kan ik niet anders zeggen dan dat ik me als een vis in het water voel. Om met onze vroegere koningin te zeggen: wie ben ik dat, ik dit doen mag! Ik heb plezier in mijn werk, kan het met mijn collega's prima vinden (ik voel me alleen maar jonger worden, zeker nu er drie collega's trouwen en een collega met zwangerschapsverlof is!) en heb met iedereen een fijne band opgebouwd, zowel collega's als bewoners en ouders. Ik doe mijn werk dan ook met ontzettend veel plezier en hoop nog lang met en voor mijn collega's en de bewoners te mogen werken! Een hartelijke groet van Johan de Groot.



### **Wat hebben we met uw giften gedaan**

We hebben de logeerkamer ingericht, waslijnen gekocht zodat niet altijd de wasdroger hoeft te draaien, vloeren geveerd van CV ruimte en tuinonderhoud gedaan.

Verder worden uw gelden geïnvesteerd in reservering voor onderhoud/instandhouding van inventaris en voorzieningen op de lange termijn. We zijn blij dat u ons wilt blijven steunen.

**Word vriend van Tamarisk**



Indien u uw toegezegde donatie voor 2009 nog niet heeft overgemaakt, ontvangt u bij deze nieuwsbrief een acceptgirokaart. Zoals u ziet blijven uw gelden erg nodig en zijn we blij dat u ons wilt blijven ondersteunen.

Uw giften gedaan voor Tamarisk, zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Uitje naar Zoutkamp

**Een hartelijke groet namens alle bewoners van Tamarisk  
Gezegende kerstdagen toegewenst en een goed 2010**