

De boottocht 30^e verjaardag van Margreet

Bewonersvakantie

Donateurs

**COOPERATIE
TAMARISK UA**
Secretariaat:
mw. I. van Essen
Punter 2
9801 MJ Zuidhorn
0594 507791
Inschrijfnummer
K.v.K. 04067579

Email:
woongroep-tamarisk
@hetnet.nl

Website:
www.woongroep-
tamarisk.nl

ING reknr: 8592145
t.n.v. Coöperatie
Tamarisk UA
van Panhuyslaan 30
9351 CH Leek

DE BOOTTOCHT

Margreet had het geweldige idee om een boottocht te maken met haar verjaardag. Ze had alle bewoners van Tamarisk samen met hun ouders uitgenodigd om mee te gaan. Helaas lukt het niet iedereen om te komen maar op 14 juli stonden we toch met een hele groep op de kade. De boot lag er al en al gauw waren we allemaal ingescheept en om twee uur konden we vertrekken.



Na het welkom van de kapitein zijn we eerst Margreet gaan feliciteren en toen gingen we gezellig aan de koffie met echt fryske sukerbôle. Ondertussen gleed de boot rustig over het water en was er van alles te zien. Ook het weer werkte mee. Na alle regen nu een heerlijk zonnetje. Het (open) achterdek was erg populair bij de zoonanbidders.

Later op de middag werden we door de vrouw van de kapitein heerlijk verwend met drinken en lekkere hapjes.

Het laatste stuk van de route ging door de binnenstad van Leeuwarden.

De Elfsteden solarbotenrace was net afgelopen en we konden de boten bewonderen terwijl ze nog aan de kade lagen. Afgewisseld met Megajachten en het Statenjacht van de Provincie Fryslân.

Om vijf uur meerden we aan en begon de ontscheping. Best spannend met een rolstoel op de rolstoellift van de boot op de kade. De rest van ons moest via een trapje. Dat was voor sommigen ook spannend want het trapje wiebelde wel wat. Maar een kwartiertje later zat iedereen weer in de bus/auto op weg naar huis nog na te genieten van een heerlijke middag op het water. **Bedankt Margreet!**



BEWONERSVAKANTIE

In juni zijn de bewoners van Tamarisk samen een paar dagen op vakantie geweest. Dat is dus al weer even geleden, maar iedereen weet het nog heel goed. Wat was het leuk! Samen met de leiding hebben ze het volgende verslag gemaakt.

Maandagmorgen 4 juni is het een drukte op Tamarisk.

We gaan vandaag niet aan het werk, nee, we gaan een midweek met z'n allen op vakantie naar het Landalpark Aelderholt.

Rond een uur of één worden we door een aantal ouders uitgezwaaid en gaan we richting onze luxe vakantie villa Aelderholt.

Op de heenreis is het erg gezellig in de Tamariskbus, we hebben voetballiedjes op staan en iedereen zingt en klapt heel hard mee.

Na ongeveer een uurtje rijden zijn we er. Wauw! Wat een mooi huisje!!! Prachtige kamers met opgemaakte bedden, luxe banken en een heel mooie keuken. Na het uitpakken, koffiedrinken en het eten van een heerlijk bord macaroni nemen we met z'n allen een duik in het zwembad!

Om ongeveer negen uur zijn we weer bij het huisje.

Nog even wat drinken met iets lekkers erbij en dan is het tijd om te gaan slapen.

Dinsdag slapen we heerlijk uit en hebben we een rustige morgen met niets op de planning. De één geniet dan van een ontbijtje op bed en de ander gaat heerlijk aan de wandel met één van de leiding. 's Middags brengen we een bezoekje aan Ellert en Brammert. Wat staan daar mooi oude huisjes en er is zelfs een wc buiten (die niet meer wordt gebruikt) van vroeger: een kakdoos! Die moeten we toch wel even uitproberen!! 's Avonds wordt er heerlijk patat gegeten. En voor diegene die zin heeft: je kunt met badpak in de sauna zitten. Wat een lol en wat een warmte!

Woensdag

Eerst natuurlijk weer lekker uitslapen -daar is een vakantie voor- lekker ontbijten, genieten van koffie en gezellig kletsen. Tijdens de lunch is er de wisseling van de begeleiders.

Na een rondleiding en een sprong op het bed gaan er een paar naar het zwembad om daar heerlijk te dobberen en van de glijbaan af te gaan. Ook gaan er een paar winkelen, want er zijn nieuwe kleren nodig. Na een heerlijke middag bestaat onze avondmaaltijd uit een lekker bord stamppot. Na het eten gaat iedereen zijn eigen gang. De ene gaat muziek luisteren, weer een ander gaat tv kijken, kleuren etc.



Donderdag

Na een goede nachtrust is het tijd voor de volgende activiteit: we gaan naar "Kabouterland" in Zuidlaren. Hier kunnen we heerlijk wandelen en genieten van de kabouters. Ook zijn er nog een paar die naar de speeltuin gaan. En de parkieten worden bewonderd: we mogen namelijk in het hok! De activiteiten worden afgesloten met een heerlijk ijsje.

Onze laatste warme maaltijd op het Aelderholt is een lekker bord nasi met satésaus.

En voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om nog even in het zwembad te springen.



Vrijdag

Dan is het **vrijdag** en moeten we helaas al weer vertrekken. :-)

De tassen worden ingepakt, de bezem gaat door het huis.

De laatste check volgt en dan sluiten we de deur achter ons.

In het restaurant wordt onze vakantie in stijl afgesloten met een stuk taart en koffie/thee of fris.

Hier bespreken we nog dat we een leuke vakantie hebben gehad en dat we hier graag nog eens naar toe willen gaan!

Dank je wel Wilma voor het mooie verslag.

Donateurs

We zijn blij dat u ons wilt blijven ondersteunen.

Wij kunnen niet zonder uw steun.

Indien u uw toegezegde donatie voor 2012 nog niet heeft overgemaakt, ontvangt u bij deze nieuwsbrief een acceptgirokaart.

Echter we verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van internetbankieren.

Word vriend van Tamarisk

Wilt u uw familie/vrienden vragen om ook "Vriend van Tamarisk" te worden?

Zo dragen we **samen** de zorg voor onze kinderen.

Een hartelijke groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Margreet