

Mei 2014  
Nummer 22

Tamarisk is gestopt met verzending van acceptgiro

Bewonersoverleg

Bewonersvakantie terugblik en verwachting

Margreet-zonder-bril

COOPERATIE  
TAMARISK UA  
Secretariaat:  
mw. I. van Essen  
Punter 2  
9801 MJ Zuidhorn  
0594 507791  
Inschrijfnummer  
K.v.K. 04067579

**Nieuwe email**  
[info@tamariskzuidhorn.nl](mailto:info@tamariskzuidhorn.nl)

**Nieuwe website:**  
[www.tamariskzuidhorn.nl](http://www.tamariskzuidhorn.nl)

Rekeningnummer:  
NL56INGB0008592145  
t.n.v. Coöperatie  
Tamarisk UA  
van Panhuyslaan 30  
9351 CH Leek

## **Tamarisk is gestopt met verzending van acceptgiro**

We zijn blij met u dat u de zorg voor onze kinderen deelt. Onze regering denkt dat het nog goedkoper kan. Er wordt gekort op de zorg voor onze kinderen. Wij de ouders doen zelf veel onderhoud aan het huis, de tuin en in de inrichting. Er zijn zaken die langzamerhand aan vervanging toe zijn. Denk aan de zorgtelefoons die de leiding bij zich hebben om de oproepen van onze kinderen te kunnen beantwoorden. Verder is er een koelkast vervangen en de speciale lampen voor slechtzienden worden regelmatig vervangen. Ook de abonnementskosten voor de brandweer zijn hoog. Wij willen hier niet op bezuinigen. Bij calamiteiten vinden wij het noodzakelijk dat er een directe verbinding met de brandweer aanwezig is. De energiekosten en huishoudelijke kosten zijn ook hoog en de bewoners dragen hun steentje eraan bij vanuit hun Wajonguitkering. Niet alleen een financiële bijdrage is belangrijk maar ook uw gebed. *Wilt u uw jaarlijkse bijdrage over maken op: NL56INGB0008592145.*

## **Bewonersoverleg**

Alle bewoners van Tamarisk hebben sinds 16 september 2013 regelmatig een bewonersoverleg. Dit wordt onder leiding gedaan van Lambertha Kremer. Zij is een van de vrijwilligers die Tamarisk helpen. Er zijn 4 vergaderingen geweest en deze duren ongeveer een half uur tot drie kwartier. Het is de bedoeling dit 1 keer in de 6 weken te doen. Lambertha gaat in gesprek met de bewoners. Waar praten ze met elkaar over? Aan de hand van picto's wordt uitgelegd wat een vertrouwenspersoon doet. Fia Blok is de vertrouwenspersoon van de bewoners en die is voorgesteld aan de bewoners. Er wordt gesproken over wat gaat goed en wat gaat niet goed op Tamarisk. Wat gaan ze doen met kerst en met Oud en Nieuw. Help je mee met eten koken, mag je zelf kiezen wat je eet enz. Iedereen mag en kan zijn zegje doen op de manier die bij hem/haar past. Lambertha, bedankt dat je dit op je hebt genomen.

## **Bewonersvakantie terugblik en verwachting**

Op een regenachtige winteravond ging ik naar TAMARISK om met de bewoners te spreken over de bewoners vakantie van 2013 en de aanstaande bewonersvakantie in mei 2014. Van mijn eigen dochter heb ik wel gehoord hoe leuk het was, maar ik wil het ook graag horen van de anderen.



## vervolg bewonersvakantie

In de huiskamer zit Margreet gezellig aan de tafel met een kopje thee en met haar heb ik een kort gesprekje. Ze vertelt dat het geweldig leuk was de vorige keer in Aalden, ze heeft er weer veel zin in en zegt dat ze blij is dat ze een eigen slaapkamer heeft, en dat ze weer gaan zwemmen met de leiding! Intussen komt Jesse binnen en zegt als ik hem vraag waar hij het meeste zin in heeft " Lol maken met Geert Jan" en hij geniet zichtbaar als hij vertelt hoe leuk het was de vorige keer. Geert Elias zit er ook bij in de huiskamer en knikt enthousiast als Margreet en Jesse vertellen over de vakantie, en als ik hem vraag of hij er ook zin in heeft loopt hij even naar Heleen om te vertellen dat ook hij veel zin heeft. Samen aan tafel hebben we het nog even over de dierentuin in Nordhorn waar ze ook geweest zijn. O ja en Giny en Margriet die helemaal gek deden toen er een enorme regenhoos kwam en buiten in de plassen gingen springen, Dat was lachen !! Geert Jan heeft zin in zwemmen en volgens mij is de bonte avond voor hem ook heel plezierig geweest. Natuurlijk waren de BBQ en de bonte avond ook weer een succes. Ingrid zegt dat ze ook weer zin in de bewonersvakantie heeft maar het meest zin heeft om te shoppen, want dat was ook gezellig de vorige keer toen ze samen naar Emmen zijn geweest! Na de thee in de huiskamer bel ik aan bij Lex, ook hij wil me wel even te woord staan. Ja, hij vindt het ook wel leuk en ook het zwemmen daar heeft hij wel weer zin in. De vorige keer zat hij samen met Hillina bij Heleen in de auto en zijn vader reed in de bus van de familie Assies om alle spullen te brengen. Als laatste ga ik nog even bij Gerrit op bezoek, hij zit voetbal te kijken maar wil mij wel even te woord staan. Ook Gerrit heeft goede herinneringen aan de vorige vakantie, vertelt van de dierentuin in Nordhorn waar ze allemaal gratis in mochten dat is toch geweldig. Hij zegt nog na te denken over hoe ze de leiding een poets kunnen bakken. Bij voorbaat heeft hij al plezier, Gerrit is blij dat Johan en Jos meegaan want alleen met al die vrouwen is ook niks. Ter afsluiting wil hij nog zeggen dat hij hoopt dat het nog jaren door mag gaan, samen een midweek vakantie vieren. Het was gezellig en ik wens alle TAMARISKERS een even fijne of zelf nog mooiere vakantie dan de vorige keer! Gerda Teeninga.

## Hallo allemaal,

Op mijn werk is er heel veel veranderd de laatste maanden bij mijn dagbesteding bij De Zijlen, ik wil daar nu wat over vertellen. We worden tegenwoordig opgehaald door het personeel van het RINKET. Zelfs de baas René Scholten heeft ons al een keer opgehaald met de bus. Want de Zijlen heeft nu een eigen bus waar we mee worden vervoerd. Met die bus gaan we ook af en toe uit werken, in Aduard, Grootegast en in Leek. Veel oude collega's zijn weggegaan bij ons en er zijn ook weer veel nieuwe collega's bijgekomen. We moesten soms afscheid nemen, en dat was niet altijd leuk. Ook van het personeel gingen er mensen weg en kwamen er ook weer nieuwe mensen bij. We hopen dat het weer rustig wordt, want al die veranderingen zorgden voor veel onrust, en dat vonden we niet altijd even fijn. Met mij is er ook veel veranderd, jullie kennen mij als de dame met de bril.... Maar: ik heb geen bril meer op! Sinds vorig jaar november heb ik contactlenzen gekregen! Dat ging zo: ik had altijd wondjes van de bril achter mijn oren en op mijn neus. Toen zei de brillenman een keer: maar Margreet, dat kan toch wel anders tegenwoordig! Hij vertelde dat er nieuwe methodes waren bedacht met contactlenzen en dat je die niet steeds hoefde in en uit te doen.... Ik ging met m'n vader en moeder naar het UMCG in Groningen om daar te kijken of dat zo was. Er was een oogarts die vertelde dat er nu lenzen zijn, die drie maanden kunnen blijven zitten, en die dan verwisseld kunnen worden! Dat leek mij wel wat! Eind november 2013 heb ik toen voor het eerst babylenzen gekregen, en in januari van dit jaar heb ik nu de goede lenzen in mijn ogen. Ik heb dus geen bril meer op. Als je eens mij tegenkomt op de TAMARISK moet je dus niet schrikken als je mij ziet.... Ik ben het wel, maar zonder bril! En dat bevalt mij heel goed....! Dag allemaal, een hartelijke groet van **Margreet - zonder bril - Driebergen!**



U ontvangt bij deze nieuwsbrief het verzoek om uw jaarlijkse bijdrage over te maken.

**Word vriend van Tamarisk**

**Een hartelijke groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Margreet**