

November 2016
Nummer 27

Gesprekken met
gemeente Zuidhorn

Afscheid van Giny

Vakantie

Nieuw emailadres

Landelijke dag van de
zorg 18 maart 2017

Fondswerving

COOPERATIE
TAMARISK UA
Secretariaat:
mw. I. van Essen
Punter 2
9801 MJ Zuidhorn
0594 507791
Inschrijfnummer
K.v.K. 04067579

email
vanessenirene@gmail.com
website:
www.tamariskzuidhorn.nl

Rekeningnummer:
NL56INGB0008592145
t.n.v. Coöperatie
Tamarisk UA
Leek

Gesprekken met gemeente Zuidhorn over huishoudelijke hulp

In 2016 hebben we als ouders moeten besluiten Tamarisk een aantal weekeinden te sluiten om op deze wijze rond te kunnen komen van het bestaande budget. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) en gemeente Zuidhorn (WMO) bezuinigen op de bestaande budgetten maar de zorgkosten van de bewoners gaan wél omhoog. Er dreigt dan ook een tekort. Enkele bewoners begrepen niet waarom Tamarisk een aantal weekenden dicht moest. Jullie sluiten je eigen woning toch ook niet? Waarom moeten wij verplicht naar onze ouders?

We hebben diverse gesprekken gevoerd met de wethouders en medewerkers van gemeente Zuidhorn. We hebben hun duidelijk gemaakt dat Tamarisk niet rondkomt met de doorgevoerde bezuinigingen op huishoudelijke hulp. Wij als ouders willen namelijk niet dat er overdag minder leiding aanwezig is. Onze bewoners hebben een kwetsbare gezondheid en we zijn van mening dat ieder de zorg moet kunnen ontvangen die nodig is. We zijn blij dat de gesprekken een positief resultaat hebben gehad en de gemeente voor enkele jaren een vast bedrag voor huishoudelijk hulp beschikbaar heeft gesteld. Nu willen we de AWBZ gaan benaderen en die op de hoogte gaan stellen van ons probleem. Samen hopen we ook op een positief resultaat.

Donaties die we van u ontvangen worden **niet** voor zorg en huishouding gebruikt maar voor onderhoud van de rolstoelbus van Tamarisk, de algemene ruimten, de tuin, en extraatjes voor de bewoners. Veel onderhoudswerkzaamheden worden door de ouders zelf gedaan.

Afscheid Giny op 29 augustus 2016

Vandaag is het een bijzondere dag. Een dag van een lach en een traan. Waarom? Giny neemt afscheid. En een afscheid is niet iets om te vieren maar wel belangrijk om stil te staan bij datgene wat iemand in de afgelopen jaren heeft betekend. Giny heeft vanaf het begin van de start van Coöp. Tamarisk het team aangestuurd, begeleid, ouders en bewoners bijgestaan bij vragen. Ze heeft adviezen gegeven maar ze heeft ook een professionele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze kinderen. En natuurlijk deed ze dat allemaal niet alleen maar ze bracht wel haar kennis, ervaring en deskundigheid in. En van háár gaan we vandaag afscheid nemen.

Toen Giny werd gevraagd hoe zij haar afscheid wilde vieren gaf ze als antwoord: graag op zo'n manier dat de bewoners er plezier aan kunnen beleven.

En dát is Giny. De bewoners op de eerste plaats. En zo begonnen we aan onze boottocht over het Zuidlaardermeer.

Op een zonnige middag stapten we allemaal aan boord. De boot was nog nauwelijks op gang gekomen of het eerste

passende lied werd aangeheven. Berend Botje ging uit varen...

De stemming zat er meteen goed in. Het werd gezellig. We hadden plezier en lachten veel. Na een poosje begaven zich een paar dames voor op de boeg van het schip en lieten hun benen in het water zakken.

Een heerlijke plek om gezellig te kletsen met elkaar. In de roef van het schip was het niet minder gezellig. De boot was open en we konden goed naar buiten kijken en genieten van de wind door onze haren.



Na ongeveer een uur kwamen we weer terug bij ons startpunt.

Een mooie tocht. Daarna klommen we weer in de auto en ging het feest door in een boerderij aan de Oude Dijk in Bedum. Daar kwamen er nog meer feestgangers bij. We zagen Marco, Johan met Tanja, en Pien die de organisatie in handen had en nog meer begeleiders. Het werd steeds gezelliger. De BBQ werd opgestookt en lekkere salades, stokbrood met kruidenboter stonden uitgestald op de tafel. Een glaasje wijn ontbrak niet. Heerlijk, iedereen kon smullen van de worstjes, hamburgers, speklapjes met satesaus en andere sauzen. Op een gegeven moment werd er stilte gevraagd en sprak Eddy namens de ouders goede woorden richting Giny. Marco liet zich ook horen namens Sprank en hoe kan het anders, Jesse wilde ook graag spreken. Hij voerde het woord namens de bewoners. Gerrit had een cadeau voor Giny en Giny sprak tot slot haar dankwoord uit en had ook voor alle bewoners een leuk cadeautje. Ze heeft met veel plezier en toewijding haar taak uitgevoerd. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn maar Giny heeft beloofd om nog eens te komen koffie drinken op Tamarisk en daar houden we haar aan. Trijntje Anna neemt voor een groot deel haar taak over. Giny heeft een baan gekregen op het ROC Menso Alting in Groningen als docente. Daar is zij heel blij mee en wij met haar. Heel veel goeds gewenst Giny en het ga je goed. Nadat we nog een paar mooi dankliederen hebben gezongen met elkaar vertrokken we weer naar huis. Het was een prachtige middag en Giny vergeten doen we je niet!

Vakantie

Op zaterdag 30 juli zijn de bewoners met elkaar naar Zoutkamp geweest. Op de foto is te zien dat iedereen geniet van het uitje. Het is zo fijn dat er een eigen rolstoelbus is op Tamarisk zodat men in staat is met elkaar op stap te gaan.



Een vakantie ervaring van de leiding

De vakantie is begonnen. Eerst hebben we cappuccino met vanillesmaak gemaakt, en dat bij Gerrit op de kamer opgedronken. Geert Elias had ook uitgeslapen tot 7.00 uur, daarna heerlijk gebadderd. Na de cappuccino gingen we te voet, stoel of met de skelter over het kanaal naar Noordhorn. Daar hebben Ingrid en Tanya pannenkoeken gebakken voor ons ☺. En met heerlijke Russische karamelstroop mochten we ze op smikkelen. Ingrid heeft met Tanya afgesproken dat ze worteltjestaart gaan

bakken☺. Nou dat vond Gerrit wel apart, maar hij staat er wel open voor een stukje te proberen, nou wij ook wel ☺ Bekaf kwamen we thuis, nu nog even aardappels schillen voor de stampot! We genieten ☺



Het emailadres van ons secretariaat is gewijzigd.

Het emailadres is: vanessenirene@gmail.com

Landelijke dag van de zorg

Op 18 maart 2017 is er de landelijke dag van de zorg. Wij doen mee vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. U bent welkom om een kijkje te komen nemen. Zet het alvast in uw agenda.

Fondswerving

Hebt u wel eens het idee gehad om in uw kerk, gemeente, vereniging of met uw bedrijf een fondswervingsactie te organiseren voor Tamarisk? Tamarisk is in veel dingen afhankelijk van uw hulp. U kunt uw gift over maken op rekeningnummer: NL56 INGB 000 85 92 145

Wij wensen iedereen fijne en gezegende kerstdagen en een goed 2017

Een warm en positieve groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Margreet