

Welkom bij onze vernieuwde nieuwsbrief!

BESTUURSWISSELING

In mei heeft een bestuurswisseling plaats gevonden, Eddy van Essen is meer dan 12 jaar voorzitter geweest. Het zijn goede jaren geweest onder zijn leiding. Hij is opgevolgd door Anneke Assies. Er zijn veel werkzaamheden die door ouders worden gedaan, zoals financiën, legionellebeheer, rolstoelbus onderhoud, contacten brandweer, onderhoud tuin enz. Ook deze taken zijn opnieuw verdeeld.

Er is regelmatig overleg met de leiding. Ook zijn er werkgroepen gevormd die nadenken over nieuwe wetgeving en de gevolgen voor ons zoals de nieuwe wet Zorg en Dwang. Ook is er een werkgroep gevormd die nadenkt over de toekomst van Tamarisk, de consequenties van het ouder worden van de ouders. Het is goed om na te denken over wie straks de taken overnemen.

DE VAKANTIEWEEK VAN TAMARISK

De vakantieweek van Tamarisk is gehouden eind juni. Iedereen was vrij en de leiding heeft deze week allerlei leuke dingen met de bewoners gedaan.

Maandag 28 juni begon de feestweek. Wat had iedereen er naar uit gekeken. Eerst lekker uitslapen, en vervolgens druppelde ieder één voor één de huiskamer binnen voor een lekker ontbijt. Er kwamen deze ochtend kittens op bezoek. Daar mochten we mee spelen, knuffelen of gewoon naar kijken. Ieder genoot op zijn eigen manier. Wat waren de poesjes nog klein, en zo zacht... Het was deze dag prachtig weer, dus de lunch nuttigden we buiten in het zonnetje. Vervolgens werden de oud Hollandse spelen klaargezet. Spekhappen, sjoelen, aardappel-lopen... Grote schik hadden we met elkaar. En alsof we nog niet genoeg gedaan hadden, begonnen we met het maken van tapashapjes. 's Avonds lekker aan de tapas! Een geslaagde eerste dag.

Dinsdag 29 juni was de verjaardag van Jesse, hieperdepiep hoera! 's Morgens begonnen we met taart en kadootjes. Jesse is flink in het zonnetje gezet. En toen kwam er in de middag een ijscokar, dat was smullen! Hans de liedjesman zorgde voor de muzikale omlijsting. Chinees eten was de maaltijd van deze dag, dat liet een ieder lekker smaken.

De avond werd ingevuld met een leuke filmavond, natuurlijk met popcorn en M&M's.

Woensdag 30 juni hadden we een poppentheater, er werd flink gelachen! Omdat het daarna wat begon te regenen, bleven we lekker droog binnen. Heel Tamarisk bakt! Allemaal lekkere baksels, die daarna opgegeten konden worden. 's Avonds waren er nog cakejes over, die we toen nog versierd hebben.

Donderdag 1 juli, dag van ons uitstap! Vanmiddag vertrokken we met de hele club naar Leeuwarden, Aquazoo! De hele middag dieren bekijken, geitjes aaien, of een parcours lopen. Ook waren er speeltuintjes genoeg, waar ook gebruik van gemaakt werd. De dag eindigde met een lekkere maaltijd, we konden heerlijk buiten zitten. Nog even een rondje door de speeltuin, en daarna de bus weer in! Vanavond was iedereen erg moe na deze dag, en kropen we op tijd ons bed in.

Vrijdag 2 juli was het alweer de laatste dag. Wat vloog deze week om! Vanmiddag een uitgebreide high tea, en daarna werden de handen/nagels verzorgd. Vanavond ging de BBQ aan, en heeft iedereen heerlijk kunnen eten van al het lekkers. En vanavond BONTE AVOND! De karaoke ging aan, en we hebben tot laat in de avond veel plezier met



*Ben je geïnteresseerd om vriend of sponsor van Tamarisk te worden met een gift, heel graag!
Rekeningnr: NL56INGB0008592145 tnv Coöperatie Tamarisk UA Leek.*



elkaar gehad, en hard gezongen en gedanst! Een mooie en gezellige afsluiter van een geslaagde vakantie week!

Voetbal gaat aan onze bewoners niet voorbij. De hal is versierd en de bewoners genieten hier enorm van.

FONDSWERVING EN SPONSORING

We hebben onderscheid gemaakt tussen sponsors en vrienden van Tamarisk. De sponsors hebben veelal in de beginfase van het project en tijdens de bouw een groot bedrag geschonken waardoor de gemeenschappelijke ruimtes in de Tamarisk handig en mooi ingericht zijn. Nog steeds hebben we plezier van de toen gemaakte keuzes. Op onze website www.tamariskzuidhorn.nl kunt u de sponsors vinden die geholpen hebben met het vernieuwen van ons zorgsysteem.

DE ZORG

De zorg voor onze bewoners wordt verleend door de medewerkers van Stichting Sprank. Wij ervaren hun zorg als erg betrokken en liefdevol.

We hebben echter veel zorgen over de betaalbaarheid van de zorg. We ontvingen van de Gemeente Westerkwartier een overbrugging vanaf 2016 van € 26.000,- Dat stopt per 1 januari 2022. We wisten dat dit zou stoppen en daarom is Berjan bij ons komen wonen. We hoopten dat we met 9 bewoners voldoende PGB zouden hebben. Dat blijkt niet zo te zijn. De indexatie van kosten die Sprank berekent zijn veel hoger dan de indexaties van het Persoonsgebonden budget. Hierover zijn veel gesprekken met Sprank maar dat heeft nog niet geleid tot een oplossing.

De 'vrienden van' steunen ons structureel met bedragen die gebruikt worden voor extra dingen op Tamarisk of dmv tijd: b.v. een keertje uit eten, bowlen, schoonmaak, vervoer, activiteiten zoals fietsen met de bewoners.

VRIJWILLIGERS

Naast het verlenen van zorg zijn er nog veel zaken die bijdragen aan een goed leven voor de bewoners zoals welzijn, gezellige activiteiten, en uitstapjes. Voor die zaken doen wij zoveel mogelijk een beroep op vrijwilligers.

Een activiteit hoeft geen hele dag te duren en het hoeft ook niet een wekelijks gebeuren te zijn. Niet alleen voor de bewoner is het omgaan met een vrijwilliger positief; door de vaak verfrissende kijk van de bewoners en de eerlijkheid en het plezier waarmee zij hun activiteiten beleven, is het ook voor de vrijwilliger leuk om tijd met hen te spenderen binnen en buiten Tamarisk. Als je belangstelling hebt om je als vrijwilliger voor Tamarisk in te zetten, kun je je hiervoor opgeven bij Tamarisk tel: 0594 506 389 en zij zoeken dan samen met jou naar een passende match.



**Els Douma, clientgroeps-
ondersteuner, stelt zich
voor:**

Mijn naam is Els Douma. Sinds september 2019 ben ik cliëntengroeps-
ondersteuner. In de eerste instantie op één locatie, door de pensionering van Lambertha kwamen daar een aantal locaties bij, waaronder de Tamarisk. De kennismaking verliep door de coronaperiode wat anders dan op de andere locaties. Inmiddels ben ik een paar keer op de Tamarisk geweest en leer de bewoners steeds beter kennen.

Vriendelijke groeten, Els Douma.

*Fijne kerstdagen en een hartelijke groet van
Ingrid, Margreet, Jesse, Geert Elias, Gerrit,
Hillina, Geertjan, Lex en Berjan.*